

"Solitudo"



Oktober 2018

nummer 79

Dit blad heet Solitudo en op de voorzijde staat ons kerkzegel. Het randschrift luidt "Sigilium Ecclesiae Wilnensis", het zegel van de gemeente Wilnis dus en vervolgens "Solitudo Florebit Ut Lilium" hetgeen verwijst naar Jesaja 35 vers 1 en spreekt over de woestijn (wildernis - Wilnis) die zal bloeien als een roos (Lilium - lelie - roos). De naam van Wilnis wordt verbonden met een bloeiende bloem, zichtbaar gemaakt door de lelie in het hart van het zegel.

"Solitudo"

is een uitgave van de:

Hervormde Gemeente Wilnis
Kerkstraat 12
3648 AK Wilnis

"Solitudo" wordt uitgereikt na de kerkdienst elke eerste of tweede zondag van het kwartaal.

MEDITATIE

Ik zie, ik zie ...

Johannes 5: 6: *Jezus zag hem liggen.*

Heel veel mensen hebben het spelletje gespeeld of spelen het nu ook nog wel eens. Dat spelletje: Ik zie, ik zie wat jij niet ziet, en de kleur is ... Op dat moment zien we iets wat een ander niet ziet. Soms ziet de ander het direct en soms kan de ander er gewoon langs heen kijken zonder het te zien. En dat is vaak niet eens bewust. We moeten dan op iets geattendeerd worden.

Voor de Heere Jezus is het een heel serieuze zaak. Omzien naar een ander. In Johannes 5 is de Heere Jezus in Jeruzalem voor een feest van de Joden. Maar ook tijdens dit feest (het is niet duidelijk over welk feest hier wordt gesproken) heeft Jezus oog voor anderen. In deze geschiedenis gaat het over een chronisch zieke man, die al 38 jaar ziek is. Zijn situatie is menselijkerwijs gesproken uitzichtloos. En daarbij is deze man erg eenzaam. Hij heeft geen mens.

Juist deze mens ziet Jezus liggen. 'Deze' staat in de grondtekst duidelijk vooraan en heeft de nadruk. Deze mens heeft de Heere Jezus op het oog. Deze mens, die anderen niet zien liggen krijgt de aandacht van de Heere Jezus. Deze mens, die wij niet kunnen zien of willen zien, omdat we rechtstreeks op weg zijn naar een feest. Deze mens, die verwachtte eenzaam het feest van de Joden te moeten vieren, wordt gezien door Jezus.

Wij zijn op weg naar het kerstfeest. Het duurt nog even, maar de tijd gaat snel, als we druk zijn. Voor anderen duren de dagen en de avonden lang in eenzaamheid. Zien we dat we elkaar nodig hebben? Bij de Heere Jezus is het zien van de ander in de nood, de eerste aanzet tot actie. Dat is hier in Johannes 5, maar ook in Johannes 9:1 en Lukas 7: 13. Als wij een ander in nood zien, is dat dan voor ons ook een aanzet tot actie? Als we de nood van een ander niet zien, vraag dan aan een diaken (of iemand van de kerkenraad) waar we moeten kijken.

Jezus is met ontferming bewogen over ieder mens in nood. Lichamelijke, psychische en geestelijk nood. Hij is bewogen met ieder mens die niet zelf op kan staan, zelfs met deze mens die niet verder komt dan zijn of haar nood te klagen. Hij luistert naar uw klacht en geeft verwachting, geest en leven. De Heere Jezus weet van uw nood. Hij heeft u en jou in het oog. Hij kan in de allergrootste nood, uw en jouw verlorenheid, volkomen redding geven. Jezus ziet u en jou liggen. Hij weet wel raad met uw en jouw situatie. Hij redt en verlost! Zijn oog slaat mij in liefde gade, Hij wil mij heil bereiden, mij in een vesting leiden (Psalm 31: 17).

UIT DE KERKENRAAD

We kijken dankbaar terug op de VBW, die de vakantie inluidde. Verderop in dit nummer kunt u daar meer over lezen. Inmiddels hebben we opening winterwerk achter de rug, waarmee de zomerrust is uitgeluid. Ook daar kijken we dankbaar op terug. Enige afwisseling tussen rust en inspanning is goed. Voor ieder die een taak heeft als clubleiding, in commissies, in bezoekwerk, enzovoort, kan de zomerperiode een welkome onderbreking van het ritme zijn na een inspannend winterseizoen. Als we dan in de loop van september merken, dat er energie en verlangen is om de draad weer op te pakken is het helemaal mooi !

Voor en na de zomervakantie heeft de kerkenraad vergaderd, beide keren voorafgegaan door een moderamenvergadering ter voorbereiding. Er zijn vele toepasselijke Bijbelgedeelten om een eerste vergadering na de zomervakantie mee te beginnen. Onze preses opende de eerste vergadering van het moderamen na de vakantie met het lezen van 2 Timotheüs 3. In de verzen 14 en 15 lezen we: *“...¹⁴Blijft u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het geleerd hebt, en u van jongs af de heilige Schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof dat in Christus Jezus is.”* Gaan in de weg van de Schriften. Leven uit en bij de Schriften, die getuigen van Christus. Van jongs af daarin worden meegenomen. Zo mogen we het winterseizoen weer ingaan !

In de twee kerkenraadsvergaderingen rond de zomervakantie zijn we gekomen tot een besluit over de gemeentezang. In een apart verspreide nieuwsbrief hebben we uitgelegd wat dit besluit inhoudt en hoe de kerkenraad tot dit besluit is gekomen. Op deze plaats verwijs ik hiernaar. Na lezing en overweging is er gelegenheid tot bespreking. De te houden gemeente avond ligt op dit moment nog voor ons, zodat daar nog niets over te melden valt.

Verderop in dit nummer leest u ook, dat er camera's zijn geïnstalleerd voor toezicht rond de kerk en “De Roeping”. We zullen dit zodanig kenbaar maken, dat dit aan de voorschriften van de privacy wetgeving voldoet.

Verder zijn uiteenlopende onderwerpen besproken maar deze geven geen aanleiding tot beschouwingen in deze rubriek. Veel is al langs andere wegen (zoals het Kerkblad) aan de orde geweest, andere zaken zijn van persoonlijke aard en vallen buiten het bestek van deze rubriek.

In onze vergaderingen bidden we voor onze gemeente. Zo vragen we ook uw voorbede. Waarbij we de dankzegging niet vergeten.

Hendrik Palm, scriba kerkenraad

KERKRENTMEESTERS

Oud papier en Zonnepanelen.

Zo'n 15 gemeenteleden halen iedere maand oud papier op en dat brengt best een aardig centje op. En dan hebben we ook nog de papiercontainer op het kerkplein waar 2 gemeenteleden zich voor inzetten. Om dit geld niet in het grote geheel op te laten gaan hebben wij besloten om van dit geld zonnepanelen op de zuidzijde van het Roepingdak te laten leggen. Hierdoor kunnen de elektrakosten van de Roeping waarschijnlijk teruggebracht worden naar nul. Rond februari 2019 zullen er 40 zonnepanelen op het dak gelegd worden. Dank aan het oud papier ophaal team !

22 September OWW klusdag.

Tijdens opening winterwerk is er weer een klusdag georganiseerd. Dankzij deze klusdag zijn diverse plannen die al even op de actielijst stonden gerealiseerd. Over de hele dag hebben zo'n 20 gemeenteleden die diverse werkzaamheden verricht rond of in de kerk, de Roeping en op de begraafplaats.

Zo zijn er camera's in de kerk en aan de Roeping geplaatst zodat de koster tijdens de dienst zicht heeft op de achteringang van de kerk en de ingang van de Roeping, ook heeft hij zicht in de gang naar de consistorie en onder de toren. Toezicht is nodig gebleken, aangezien wel eens onbevoegde personen met (de inhoud van) de jassen bezig zijn geweest. Het is fijn als de koster hen kan "verwelkomen".

Ook zijn er valhaken aan de ramen in de kerk gemaakt zodat de ramen niet door kunnen doorslaan (gelukkig nog maar weinig gebeurd 😊). Verder moeten de dakgoten jaarlijks schoon gemaakt worden en is er altijd wel wat straatwerk dat opgehaald moet worden en schilderwerk wat gedaan moet worden (alleen buiten viel het in het water). Tenslotte zijn op de begraafplaats diverse monumenten verwijderd en is er zand opgebracht.

Dat hoeft natuurlijk allemaal niet voor niets, want tussen de middag was er een bakkie overheerlijke soep met broodjes kroket.

Ook willen we hier enkele gemeenteleden noemen die het hele jaar door vele klussen op zich nemen: Aales sr., Ben, Ries en Siem. (Zij plegen zich de Martha's te noemen).

Allen hartelijk dank !!

De kerkrentmeesters.

PSYCHO PASTORALE HULP

Wanneer u/jij in moeilijke omstandigheden verkeert en een steuntje in de rug welkom zou zijn, kan het *psycho pastoraal team* u ondersteunen. Een situatie kan heel verschillend zijn bijv. wanneer u/jij zich in een rouwproces bevindt, bij depressiviteit, werkloosheid of langdurige ziekte in familie of gezin. U/jij kunt dan contact opnemen met dominee Van de Ruitenbeek (776752 predikant@hervormdwilnis.nl) of Ida van Kreuninghen (282187) ida@vankr.nl.

DE DIACONIE

Hieronder volgen de bedragen die we als diaconie hebben mogen ontvangen in de achterliggende maanden. Dit betreft de maanden juni / juli / augustus. Tevens vindt u naast de werkelijke opbrengsten de begrote bedragen. De werkelijke opbrengst zijn incl. de giften die per bank ontvangen zijn.

		Werkelijk	begroot
3 juni	W&D (Heilig Avondmaal)	€ 403	€ 350
10 juni	Stg Ontmoeting	€ 699	€ 800
17 juni	Mercy Ships	€ 851	€ 800
1 juli	GZB deelgenoten Ds. Vogelaar	€ 664	
15 juli	Bartimeus / Philadelphia	€ 919	€ 350
22 juli	VBW	€ 940	€ 1000
5 augustus	Umoja	€ 530	€ 550
26 augustus	GZB (zomerzendingscollecte)	€ 925	€ 600

Totaal maakt dit € 5.931 welke bestonden uit € 5.086 uit de collecten en € 845 uit giften die per bank werden ontvangen. De opbrengst van de zendingsbussen waren als volgt:

juni (GZB deelgenoten Cora en Antonie Treuren)	€ 702
juli (IZB Brood vd Buurt)	€ 738
augustus (IZB Brood vd Buurt)	€ 620

De opbrengst van de algemene diaconie collecten bedroeg in totaal € 2.725.

Hieruit zijn de volgende giften gedaan:

- Stg Hulp Oost Europa	€ 250
- Stg Ver. tot Heil des Volks	€ 250
- Voor elkaar vakantieweken	€ 250
- Stg Voorkom	€ 250
- Stg Kimon	€ 250
- Stg Ontmoeting	€ 250
- Project 10 27 (vluchtelingen)	€ 1.000
- Project 10 27 (rampen)	€ 1.000
-	

Daarnaast zijn de volgende bedragen ontvangen:

- € 671 van de kerkteléfonoonluisteraars.
- De jaarlijkse fietspuzzeltocht voor de GZB (deelgenoten fam. Vogelaar) € 530 opgebracht. De pitstop in het oer Hollands landschap bij de familie Meijers.
- In dit kwartaal zijn er ook nog giften ontvangen voor aankoop van materiaal inzake de Kenia reis a € 320 (vorig kwartaal € 944).

Zo na de vakanties en voor het winsterseizoen worden we weer bepaald bij onze afhankelijkheid (het werk wordt weer hervat en dagen worden korter). Ook de afgelopen warme en droge zomerperiode hebben we gezien en ervaren dat we afhankelijk zijn van onze Schepper. Tevens beseffen we dan ook onze rijkdom; wat water en voedsel betreft zijn we niets te kort zijn gekomen. Laten we daarbij onze naaste niet vergeten die het doorgaans minder hebben. Heeft u vragen over de bovenstaande cijfers of iets anders van diaconale aard, schroom niet om iemand van ons aan te schieten.

Namens de diaconie: Koos Bos.

Het geluid van een kerkteléfonoon.

Iedere zondag komt de Bruidsgemeente van onze Heere Jezus Christus samen. Op vele plaatsen, wereldwijd verspreid, van waar de zon opkomt, tot waar zij ondergaat. Geloven doe je / kan je niet alleen! Dankbaar belijden we iedere zondag ons geloof met de kerk van alle tijden en alle plaatsen. Binnen die grote, wereldwijde kerk zijn we als Hervormde gemeente te Wilnis aan elkaar gegeven om samen achter de Heere Jezus aan onze levensweg te gaan, elkaar te bemoedigen en elkaar te versterken als één lichaam van Christus. Samenkomen in de eredienst is daarvan de kern. Onze plaats niet leeglaten als Hij ons liefdevol nodigt en verwacht en graag genadig wil zijn.

Maar als u/jij er niet bij kunt zijn ... hoe graag u/jij ook gewild had Dan hoor je tóch ook bij de gemeente (dat lichaam) die samenkomt. Die dan met en voor u/jou bidt en zingt. En gelukkig zijn er steeds meer en betere mogelijkheden om de dienst, gelijktijdig of later mee te maken om zo die verbodenheid met dat ene lichaam meer gestalte te geven.

Een onderdeel van de eredienst waar je dan mee verbonden bent is de collecte. Zoals je thuis of elders meezingt, meebidt en mee belijdt, zo mag je ook meedoen aan de collecte. Dat is meer dan een ordinaire geldkwestie, het is een volwaardig onderdeel van de eredienst waarbij we als gemeente geroepen zijn om de gemeente in stand te houden en om te zien naar onze naaste. Ook op dat gebied staat de tijd echter niet stil en verandert er van alles. Pinnen van contant geld wordt lastiger en het in huis hebben van al te veel contanten wordt ontraden. Tegelijkertijd bieden collectebonnen hiervoor een mooie en verantwoorde oplossing. Misschien zijn de collectebonnen voor u (nog) niet vertrouwd of weet u niet goed hoe u ze het makkelijkst kunt aanschaffen. Om u gerust te stellen: Daar zijn hele makkelijke manieren voor te regelen. Voor de “vaste meeluisteraars” zijn de diakenen graag bereid om hier eens met u over te spreken. Uw bijdrage rechtstreeks overmaken per bank is een andere mogelijkheid.

En de snelle smartphone luisteraar, die al gewend is aan de vaart op de digitale snelweg, weet ongetwijfeld ook heel goed hoe je digitaal, via de app een bijdrage aan de collecten kan leveren. Uiteraard zijn de collectebonnen niet alleen voor thuis, maar juist ook voor in de kerk. Bewust meedoen met de collecte juist om dat ene lichaam. Iets om over na te denken.

De diaconie., Koos Bos.

Geloof in Colombia

Op politiek vlak zijn het interessante tijden in Colombia. Begin augustus werd de nieuwe president, Iván Duque, geïnstalleerd, evenals de door hem gekozen ministers. Eind augustus werd een referendum gehouden met als onderwerp ‘anticorruptie’. In het referendum werden de Colombianen bevraagd op een zevental punten rondom transparantie in overheidsprocessen. Onder andere werd gevraagd of men wil dat het salaris van congresleden verlaagd moet worden en of men wil dat Kamerleden verantwoording moeten afleggen van hun aanwezigheid in

de kamer, hun stemgedrag en werkzaamheden. Andere punten gaan onder andere over de duur van zitting in publieke posities (of al dan niet moet worden beperkt) en als mensen zich schuldig hebben gemaakt aan corruptie, of men hiervoor gestraft moet worden. Eerlijk gezegd, toen wij het lijstje van vragen zagen vonden wij het vrij wonderlijk dat je hierover een referendum moet houden, ze leken ons vrij logisch.

Alle verkiezingen en/of referenda worden gehouden op zondag zodat zoveel mogelijk mensen in de gelegenheid zijn om deel te nemen. De zondag van het referendum werd in de kerk de opmerking gemaakt dat het verdrietig is dat er gestemd moet worden over thema's als: 'willen we vrede?' of 'zijn we tegen corruptie?'.

Tijdens een training op een Bijbels instituut in Bogotá kwamen we door het verhaal van de barmhartige Samaritaan op een andere actualiteit (Lucas 10:25-37). Op dit moment zijn er door de situatie in het buurland veel Venezolaanse vluchtelingen op zoek naar een bestaan in Colombia. Ondanks dat het buurlanden zijn, is er vanuit de historie wel wat rivaliteit en zeker als men in dezelfde vijver vist qua werkgelegenheid. Maar wat nu als er een Venezolaan op de straat iets van je vraagt (iets wat een realiteit is)? Daarop kan iedereen nog beamen dat we daar, naar het voorbeeld van de barmhartige Samaritaan, aandacht aan zouden moeten besteden. Als we in het voorbeeld de Samaritaan vervangen door een ex-guerrillastrijder wordt het een stuk ingewikkelder. Toch is mooi om daar met elkaar over te praten. Misschien verlaten we de ruimte niet direct met een consensus, maar we verlaten de ruimte wel als broeders en zusters die met elkaar in dialoog zijn.

Cora en Antonie Treuren zijn door de GZB en mede door u, uitgezonden naar Colombia om de Presbyteriaanse kerk te ondersteunen bij haar diaconale taak. Heeft u een vraag aan ons of wilt u iets delen, neemt u dan contact op via cora@geloofincolumbia.nl of antonie@geloofincolumbia.nl. Op www.geloofincolumbia.nl kunt u nog meer verhalen en foto's vinden. We zijn ook te volgen via Facebook en Instagram.

TERUGBLIK VBW zomer 2018

We mogen terugkijken op een geweldige week en we zijn dankbaar voor de vele zegeningen die we ontvingen deze week. Met ongeveer 115 vrijwilligers, zowel gemeenteleden als niet-gemeenteleden, mochten we deze week verschillende kinderen ontvangen. Gemiddeld waren er per dag 130 kinderen!

Wat is de VBW toch een prachtige manier om samen gemeente te zijn en met elkaar te dienen voor Gods Koninkrijk! Iedereen die zijn/haar steentje heeft bijgedragen, zowel in fysieke hulp als in gebed; heel hartelijk dank voor uw steun!

We willen met u kort terugblikken op de geweldige week. Samen met de kinderen gingen we deze week op zoek naar wie Jezus nu eigenlijk is! Het thema van de week was dan ook: "Zoek het uit!". We ontdekten dat Jezus geneest en mensen de mogelijkheid geeft om opnieuw te beginnen, dat Jezus naar ons op zoek gaat en ons redt, dat Jezus machtig is en dat Jezus in de hemel woont. We hopen en bidden dat dit mag blijven hangen bij de kinderen en dat ze er nog eens aan terug denken.

Het zingen, de spannende poppenkast, de mooie knutselwerkjes en de leuke spelletjes op de spelmiddagen zijn ook leuke herinneringen aan deze week. Ook dit jaar mochten we weer een paar kinderen een Bijbel geven. Tijdens de spelmiddagen en het kindertheater hadden de kinderen, en de leiding, veel plezier en de pannenkoeken na het kindertheater smaakten heerlijk!

Bij de vrouwenmiddag met het thema 'Allemaal powervrouwen?!' kwamen ongeveer 55 vrouwen om elkaar te ontmoeten, te luisteren naar Tine Visser en te genieten van een lekkere high-tea. Ook dit jaar was de vrouwenmiddag weer geslaagd!

's Avonds was de tent het terrein van de tieners en wat hebben zij weer genoten! Dit jaar was het thema weer "Wie is de Mol?" en zijn er weer geweldige spellen gespeeld. Geweldig hoe enthousiast iedereen mee deed, tot het einde toe bleef het spannend wie de mol was!

Tot slot

Als u tijdens de VBW op vakantie was: we hebben u gemist! Maar u heeft ook iets gemist, namelijk een mooi stukje werk vanuit onze kerkelijke gemeente voor het dorp waar we onderdeel van zijn – waarbij we iets mogen delen van wat we zelf van God krijgen, Zijn liefde.

Natuurlijk begrijpen we dat het soms niet anders is, omdat er met veel partijen rekeningen gehouden moet worden bij het plannen van een vakantie, maar het leek ons toch goed dat u vast op de hoogte bent van de data in 2019. Daarom voor uw (nieuwe agenda): de VBW is D.V. in de zomer van 2019 in week 30 (22 t/m 28 juli). Ieders hulp is nodig!

De VBW-commissie

COLLECTEN EN ONTVANGEN GIFTEN KERKBEHEER

Opbrengst collecten: Juni € 2.093,40 (incl. 1 huwelijkscoll. mei)
Juli € 2.242,40
Aug. € 1.864,10 (incl. huwelijkscoll)

Giften: Via Kees Kersbergen € 100,00.

Opbrengst oud papier in de container:

Juli: 1940 kg oud papier a € 0,50 = € 97,00

Via ophaaldienst gemeente d.m.v. vrijwilligers:

Mei: 7880 kg oud papier a € 0,50 = € 394,00

Juni: 7680 kg oud papier a € 0,50 = € 384,00

Juli: 11920 kg oud papier a € 0,50 = € 596,00

AGENDA

Zo de Heere wil en wij leven:

9 oktober 2018	Gemeente avond
4 december 2018	Censura Morem (n.b.: dinsdagavond)
9 december 2018	Bediening Heilig Avondmaal
Week 30-2019	VBW 2019

Zie voor de agenda met betrekking tot overige activiteiten verder de website van onze gemeente www.hervormdwilnis.nl en de mededelingen in 'Ons Kerkblad'.

COLLECTEBONNEN

Wanneer u niet in de gelegenheid bent om collectebonnen te halen in "De Roeping" op vrijdagmiddag van 15.00 – 16.30 uur, kunt u contact opnemen met Ada Strubbe, tel. 0297 – 25 42 72 of email: strubbe.ada@gmail.com.

Zij zorgt dan dat de gewenste collectebonnen bij u komen.

Nog makkelijker is collectebonnen via de website bestellen. U kunt de collectebonnen dan ophalen bij Rijno onder de toren.

Als u het geld voor de collectebonnen overmaakt, zou het heel fijn zijn als u de aankoopdatum vermeldt.

IBAN: NL64 FVLB 0225 3899 08 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Wilnis.

Bij voorbaat dank, Anja Kranenburg.

CONTACTGEGEVENS

- *Predikant:*
Ds. M. van de Ruitenbeek, Kon. Julianastraat 25, 3648AL Wilnis,
Tel. 0297 - 77 67 52, Email: predikant@hervormdwilnis.nl
- *Bijstand in pastoraat en catechese:*
Dhr. Kees Kersbergen,
Tel. 06 - 41 88 40 11, Email: cskersbergen@ziggo.nl
- *Scriba:*
Dhr. Hendrik Palm, p.a. Kerkstraat 12, 3648 AK Wilnis.
Tel. 06 - 44 98 11 19, Email: h.palm@solcon.nl
- *Diaconie en kerkauto:*
Dhr. Koos Bos, Tel. 27 42 64, Email: kocobo@filternet.nl
- *Jeugdouderling:*
Dhr. Gert van Kreuningen, Tel. 06 - 11 38 70 69, Email:
Gert@veruszakelijkadvies.nl
- *Abonnementenadministratie "Ons Kerkblad"*
Mevr. Anneke van Leeuwen, Tel. 28 11 78. Email: aaales@hetnet.nl
- *Ledenadministratie/Kerkelijk bureau:*
Mevr. Anja Kranenburg, tel. 28 57 74.
E-mail: administratie@hervormdwilnis.nl
- *Kopij voor "Ons Kerkblad":*
Mevr. Edith Stam, tel. 28 74 95, E-mail: edithstam@ziggo.nl
- *Beheerder begraafplaats:*
Dhr. Rijno en mevr. Mariska Vos, tel. 27 28 89
- *Administratie begraafplaats:*

Mevr. Anja Kranenburg, tel. 28 57 74. E-mail:

Administratie@hervormdwilnis.nl

- *Koster:*

Dhr. Rijno Vos, tel. 27 28 89, Email: rijno.vos@outlook.com

- *Beheer gebouw "De Roeping":*

Mevr. Marjan Versteegh-Hogendoorn, tel. 0172 - 40 85 86 of

06 - 57 43 43 12. Email: Versteegh.house@hetnet.nl

- *Internetsite:* www.hervormdwilnis.nl

IBAN

Als Hervormde Gemeente bankieren wij bij de SKG. Dat is de Stichting Kerkelijk Geldbeheer in Gouda. Zij richten zich specifiek op kerken. Het grote voordeel is dat de bankkosten daar aanmerkelijk lager zijn.

- College van Kerkrentmeesters (CvK) Hervormde gemeente Wilnis. Deze bankrekening is voor de betalingen van de kerkelijke bijdrage, van collectebonnen (graag aankoopdatum vermelden) en
- ook voor uw giften voor de instandhouding van onze gemeente.

IBAN: NL64 FVLB 0225 3899 08 ten name van CvK Hervormde Gemeente Wilnis

- Collectebonnen. Deze bankrekening is voor de betalingen van collectebonnen.

IBAN: NL64 FVLB 0225 3899 08 tnv CvK Herv. Gemeente Wilnis o.v.v. collectebonnen en de datum van aankoop.

- Diaconie Hervormde gemeente Wilnis en Commissie Zending en Werelddiakonaat. Deze bankrekening is voor giften voor de Diaconie, kerktelefoon en alle diaconale doelen.

IBAN: NL25 FVLB 0225 4247 54 ten name van de Diaconie Hervormde Gemeente Wilnis.

PASTORALE WIJKTEAMS

De wijkouderlingen zijn voor u de contactpersoon in de wijk. Neem gerust contact met hen op als u vragen heeft.

Wijk	Ouderling	Teamleden
1	Bart Vis tel. 06 – 53 38 44 09	Evert Hulsmen (bezoekbroeder) Tonnie Meijers (wijkdiaken) Cora Immerzeel
	De Baan, Prins Bernhardstraat, Dorpsstraat, Eendracht, Koningin Julianastraat, Kerkstraat, Korenmolenweg, Oudhuijzerweg, Raadhuisstraat, Scheepswerf, Stationsweg, Wilhelminastraat, Wilnisse zuwe en de gemeenteleden die wonen in Vinkeveen.	
2	Peter De Bruijn tel. 27 25 03.	Corstian Leeftang (bezoekbroeder) Andre den Breejen (wijkdiaken) Henny van Dulken Corry van Scherpenzeel
	Beatrixstraat, Christinastraat, De Duiker, Herenweg, Irenestraat, De Krom, Margrietstraat, Pieter Joostenlaan, Rietkragge, Veldzijdeweg, Zodde, Zon en water.	
3	Dick Stam Veldzijdeweg 6 Tel. 25 71 51	Martien van der Schaft (bezoekbroeder) Koos Bos (wijkdiaken) Nel Pol, Alie Palm, Petra Rietveld, Ella Hulsmen
	Blauwe Zegge, Bovendijk, Dotterbloem, Dijkgraaf, Herbergier, Kastelein, Kropaar, Marktschipper, Burgemeester Padmosweg, Poldermeester, Raaigras, Scheepmaker, Timotheegras, Trilgras, Veenman, Veenweg, Wagenmaker, Waterlelie, Watertuin, Wilnisse zijweg, Zorggras, Zwenkgras en Marickenland.	
4	Aris Meijers tel. 28 90 28	Martin van Eyk (bezoekbroeder) Andre den Breejen (wijkdiaken) Matty Nagel, Marjan de Leeuw Bep Rispens
	Burgemeester van Baaklaan, Beemdgras, Ds. H. ten Brinckplantsoen, Wethouder van Damlaan, Ir. Enschedeweg, Burgemeester Fernhoutlaan, Kamgras, Pastoor Kannelaan, Molmlaan, Mijdrechtse dwarsweg, Secretaris Munniklaan, Dr. Mees ten Oeverlaan, Rietvoorn, Ringdijk, Dr. J. Severijnplantsoen, Burgemeester van Trichtlaan, Burgemeester de Voogtlaan, Vossestaart, Ds. W.A. Willemseplantsoen, Zeelt.	
5	Peter Rietveld tel. 24 15 28	Jaap Verhoek (bezoekbroeder) Arie van Zutphen (wijkdiaken) Leen van Kreuningen Ida van Kreuningen
	Gagelweg, Geerkade, Molenland en Veldhuis. Gemeenteleden die, op eigen verzoek, "pastorale zorg" ontvangen en wonen in: Mijdrecht.en gemeenteleden die via de regeling "Perforatie gemeentegrenzen" officieel overgeschreven zijn vanuit omliggende plaatsen, behalve Vinkeveen.	

Jeugdouderling: Gert van Kreuningen,
Tel. 06 – 11 38 70 69, Email: Gert@veruszakelijkadvies.nl

UITSCHRIJVEN SOLITUDO

Wanneer u Solitudo niet meer wenst te ontvangen kunt u een Email sturen naar: administratie@hervormdwilnis.nl of even bellen naar Anja Kranenburg, tel. 0297 – 28 57 74.

TEN SLOTTE

Al weer een "Solitudo" uit. Wij hopen dat u weer met plezier gelezen hebt.

De kopij, bij voorkeur per email, opgemaakt in WORD, lettertype Arial, grootte 10 en A5 formaat, voor de volgende uitgave (6 januari) kunt u inleveren bij: Anja Kranenburg, Email: A.Kranenburg@filtnet.nl. Tel. 0297-285774

**Uiterste inleverdatum kopij
volgende "Solitudo":**

donderdag 27 december 2018

INHOUD

	Pagina
Meditatie	03
Uit de kerkenraad	04
Kerkrentmeesters	05
Psycho pastorale hulp	06
De diaconie	06
Geloof in Colombia	09
Terugblik VBW	10
Medeleven	11
Kerkelijke stand	12
Collecten en giften kerkbeheer	13
Agenda	13
Collectebonnen	14
Contactgegevens	14
Bankrekeningnummers /IBAN	15
Pastorale wijkteams	16
Uitschrijven Solitudo	17
Ten slotte	17
Inhoud	18

28 september 2018/MvE